

Harrison Dillon 1.19.6

v. Dillon Axworthy

staar til Bedækning for et begrænset Antal Hopper.

Takst 100 Kr. + 10 Kr. i Stalden samt 500 Kr. ved levende født Føl.

Henvendelse til Ejeren, **Peter Hansen**, Telf. C. 8049 eller til Propr. **Jørgen Lund**, Krogbjerggaard, Telf. Lyngby 80.

Wilhelm Philipps

Bageri og Conditori

Vesterbrogade 91

Tlf. Central 14358 & 14355.

ved midt i det Engelske at stikke en dansk Sætning ind, vendte han sig til Fru Starr og spurgte: »What does he mean?«

Et rent Eldorado kom Starr ind i, da han overtog Stald Giebelhausen. Her var nemlig ingen smalle Steder med Hensyn til Pengene, og det var utroligt, saa Hestene blev meldt ind — og endnu mere utroligt, som de blev strøget igen. Starr var vant til at se stort paa Sagerne fra den Tid, hvor han havde en Storfyrstes Stald at regere med, og da jeg engang paa en Anmeldelsesdag rystede paa Hovedet over at se en Hest meldt til 3—4 Løb paa een og samme Dag, svarede han kort: »Man skal altid melde, hvor der er Anledning, men kun starte, hvor der er Chance.«

Han var en enestaaende dygtig Træner og Staldmand, og han havde en ubeskrivelig Taalmodighed med en Hest, indtil han lærte den fuldt og helt at kende. Hans Maade at afbalancere paa var en Fryd at studere, og han havde vel næppe sin Lige med Hensyn til at hitte ud af Beslaget til en vanskelig Hest. Men hans Metoder kunde undertiden se lidt drastiske ud. Saaledes skal jeg aldrig glemme Giebelhausens Ansigt, da han en Dag, kort efter Sæsonafslutning, kom ud for at se til sin Stald og fandt hele Striben, alle seksten, med Kæmpeblister paa alle toogtredivende Bagben! Og den skulde have været meldt til Malmø!

Iøvrigt er der jo skrevet saa meget om hans Dygtighed baade til at præparere en Hest til Løb, køre den i Løb og

til at »arrangere et Løb, at jeg ikke behøver at komme videre ind paa de Dele. Her vil jeg kun nævne en enkelt Ting. Det vil sikkert erindres, hvorledes han som oftest, selv om han kørte en knusende overlegen Hest, som vandt med en Næse eller mindre. Undertiden blev den Næse pudset; men det skete yderst sjældent, thi han kunde beregne fint. Da jeg en Dag spurgte ham, hvor han dog turde, svarede han: »Det er nu min Sport; men min gamle Principal i Rusland sagde ogsaa altid, at han ikke under hele Slaget ved Mukden havde rystet Tiendedelen saa meget i sine Bukser, som han rystede i dem i de faa Sekunder, hvor jeg kørte Opløb med en af hans Heste«. Men hvad Starr ikke sagde, det var, at han som klog Mand altid tænkte paa det Handicap, der kom bagefter, og nødigt viste en Tiendedel Sekund mere med Hesten end strengt nødvendigt.

Med al sin Beregning og al sin Travvisdom sad han alligevel inde med en god Portion Overtro. Jeg har andesteds fortalt, hvorledes han tog Varsel af Hesten, om den traadte ind i Stalden med højre eller venstre Ben først, og han ikke alene troede paa Patentmedicin, men bryggede og destillerede selv Lægedom, og det baade i Flaske, paa Potte og i Daase; men han gik yderst stille med det.

Men lige saa stille og rolig han gik til daglig, lige saa livlig og overgiven kunde han være i et godt Lag. Han kunde en Masse Anekdoter — mest om Travsport og kun sjældent strejfende det frivole — og en Trænergeneralforsamling i hans Dage betragtedes ikke som programmæssigt forløben, hvis ikke Starr havde danset sin berømte Tyrefægterdans med en Spadserestok i højre Haand og en Regnfrakke med broget Underføer over venstre Arm. Han præsterede saa et Stykke Pantomime af virkelig god Kvalitet, og hans Mine, naar han havde nedlagt Tyren og stolt tog imod Folkets Hyldest, var ubetalelig.

Trist er det at høre, at han døde i saa ringe Kaar. Men det var nu en Gang hans Selvbevidsthed, der fik ham til at rejse tilbage til Staterne. Han regnede med, at man endnu derovre erindrede Manden, der havde kørt »Maud S.« og »Nancy Hanks«, og han havde da ogsaa ved hyppige Korrespondancer, baade med gamle Venner og til Bladene, stræbt for ikke at blive glemmt. Men det traditionsbundne, haardhændede Amerika saa nok kun den gamle Mand, og Alderdommen maatte bukke under. Bedre havde det sikkert været for ham at blive herovre, hvor der tænkes paa og sørges for Træneren, naar han bliver gammel og uarbejdsdygtig, og han vilde herovre have nydt en sorgfri Alderdom, æret og agtet som en Mand, hvis Raad man indtil det sidste vilde have været glad ved at lytte til.

Guy Bellwood

(v. Guy Axworthy af Taffeta Silk)

staar atter i Aar til Bedækning hos

Gdr. Vilh Andersen,
Uvelse. Telf. Lindholm 10,

Bedækningspris 50 Kr. + 50 Kr. + 5 Kr. i Stalden.

Guy Bellwood er Fader til Lady Olga 1.28.8 og Proserpina 1.27.3

Guy Bellwood er Fader til nogle meget lovende Toarsplagge, og den er meget frugtbar. Akkord indrømmes for Hopper, der er vanskelige at faa i Fol.

==== Hopper kan opstaldes i Bedækningstiden. ====